

Het Hooge Heem, waar mensen elkaar ontmoeten

Welkom thuis

Verhuizen naar een woonzorgcentrum betekent niet dat het gewone leven stopt. Familie en vrienden blijven een belangrijke rol spelen in het leven van onze bewoners. Daar komen onze zorgmedewerkers en vrijwilligers bij. Samen maken we het compleet.

Voel je thuis in Het Hooge Heem – in het huis én in de omgeving van je naaste.



Samen gewoon blijven doen

Gingen jullie vaak samen naar buiten? Speelden jullie een spelletje, gingen jullie naar de markt of hielp je bij het douchen?

Wij nodigen je van harte uit om dit te blijven doen!



Wat doen wij?

Wanneer je naaste bij ons komt wonen, nemen wij de zorgtaken op ons die horen bij zijn of haar zorgindicatie. Dat betekent dat wij helpen met persoonlijke verzorging, zoals:

- aan- en uitkleden
- wassen en toiletgang

Waar nodig bieden we ook verpleegkundige of specialistische zorg, zoals:

- wondverzorging
- pijnbestrijding
- sondevoeding

Daarnaast zorgen we voor de maaltijden en houden we het appartement in de basis schoon. Denk aan ramen lappen en gordijnen wassen.

Wat kun je verder doen?

We vinden het fijn als jij een actief onderdeel blijft van het leven van je naaste. Dat kan op veel manieren, ook hier in Het Hooge Heem. We denken graag met je mee. Enkele ideeën om samen te doen:

Op pad

Ga naar buiten. Maak een wandeling, fiets samen op onze elektrische duo-fiets of bezoek de markt. Voor een klein bedrag kun je ook onze rolstoel-auto reserveren.

Verzorging

Help bij de verzorging. Was je gewend om te helpen bij het wassen of naar bed brengen? Heel fijn als je dit wilt blijven doen. We stemmen dit graag met je af.



Wat doe jij?

Andere taken en activiteiten blijven de verantwoordelijkheid van de bewoner en zijn of haar naasten of wettelijk vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld:

- regelen van post en bankzaken
- bezoek aan medisch specialisten
- persoonlijke boodschappen en kleding
- opruimen en schoonhouden van koelkast, kasten en persoonlijke spullen (zoals hoorapparaat of hulpmiddelen)



Samen actief

Doe mee met activiteiten. In de huiskamer en het restaurant organiseren we regelmatig leuke activiteiten. Je kunt helpen of zelf iets bedenken. Bijvoorbeeld: een zondags ontbijtje, samen taart bakken of een spelletjesmiddag organiseren.

Het Hooge Heem, waar mensen elkaar ontmoeten

Een thuis voor jullie allebei

We begrijpen dat een verhuizing naar een woonzorgcentrum even wennen kan zijn.

Mensen voelen zich beter als ze hun familie en vrienden om zich heen hebben. Daarom zorgen we ervoor dat het gewone leven hier zoveel mogelijk doorgaat.

Heb je vragen? Stel ze gerust. Je bent altijd welkom, onze eerst verantwoordelijk verzorgenden (Evv'ers) maken je graag wegwijs.

Wees welkom!

Samen maken
we het leven
warm en ver-
trouwd.

